

Zalig zijn zij die in den Heer sterven, hunne goede werken volgen hen. S. Paul.



**BID VOOR DE ZIEL**  
van Mevrouw

**Odila-Stephania-Celina Janssens**

Echtgenoot van Mijnheer  
**Napoleon Van Coppenolle**

Geboren te Maeter, den  
26 Augustus 1859 en godvruchtig overleden te Nederbrakel,  
den 17 Januari 1920.

Lid van de Confrerijen der H. Barbara, van het H. Hart,  
St-Pieters Banden en andere geestelijke genootschappen.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Liefdevolle Echtgenoot, en zorgvuldige Moeder maakte zij het geluk uit harer familie en waakte zij nauwkeurig over den omgang van haar huis. Zij bracht hare kinderen op in de vrees des Heeren en plantte vroegtijdig in hun hart de liefde tot God en zijne Kerk. Steeds ging zij hen voor op den weg van deugd en godsdienstigheid.

Wij danken U, o Heer ons zulke goede moeder gegeven te hebben ; nu wordt zij ons ontnomen ; wij buigen het hoofd met droefheid toch gelaten en zeggen : Uw naam zij gebenedijd.

Medelijdend van harte opende zij milddadig de hand aan de noodlijdenden, nooit ging iemand onge troost van haar weg ; ook zullen hare goede werken haar volgen, en barmhartigheid verwerven voor den Rechterstoel van God.

Teergeliefde Echtgenoot en Kinderen, droogt uwe tranen af. Van uit den Hemel blijf ik u beminnen en bewaken. — Bemint en eerbiedigt Kinderen, uwen Vader al de dagen uws levens. Gij allen bloedverwanten en vrienden weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U. 300 d. a.

R. I P.

NEDERBRAKEL JOS. RADYS-GALLE.