

Waakt ! want gij weet niet in welk uur uw  
Heer zal komen. Matth. XXIV : 42.

**BID VOOR † DE ZIEL**

van

**MARIA MALVINA JANSSENS**

Dochter van Aloïs en Zoë VOLKAERT

Geboren te Bambrugge den 30 November 1905  
en aldaar godvruchtig overleden den 10 Maart  
1928, versterkt door de HH. Sacramenten der  
stervenden.

Lid der Congregatie van O. L. V. en der  
Confreriën.

Wat is het leven van den mensch ? Een damp  
die voor een oogenblik verschijnt en weder  
dwijnt Jac. IV 15.

Mijn levenstijd is weggenomen en van mij  
weggevoerd, gelijk de tent eens herders ; mijn  
leven is als door een wever afgesneden ; toen  
ik nog groeide heeft de Heer mij uitgekapt.

Ps. XXXVIII 12.

Gelijk eene pas ontlokene bloem onder de voe-  
ten wordt getrapt, alzoo verschijn ik een oogen-  
blik en verdwijn. H. Bon.

Ik heb verduidlijk den Heer verwacht ; Hij  
heeft zijne oogen op mij neergeslagen ; Hij heeft  
mijne bede verhoord en mij uit deze wereld van  
ellenden opgenomen. Ps XXXIX 2-3.

O Maria, mijne teedere Moeder, na God hebt  
gij altijd het zoetste voorwerp geweest mijner  
liefde ; wees nu voor mij de deur des Hemels.

H. Alph.

Lieve Ouders, broeders en zuster, onze scheid-  
ing is hartscheurend, doch de dood verbreekt  
de liefdebanden niet. Ik zal U beminnen in den  
Hemel gelijk ik U op aarde bemind heb en eens  
zullen wij elkander wederzien en nooit meer ge-  
scheiden worden.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

Meire, drukk. O. Sterck-De Boom.