

Van U, o Koning van den vrede, vragen wij met
betrouwen den zoo gewenschten vrede

(Bened. XV).



GODVRUCHTIG AANDENKEN

van

REMI JANSSENS

Soldaat bij het 8ste linierement,

geboren te Erwe'egem, doodelijk gekwetst op het
veld van eer, en bezweken aan zijne wonden,
den 27 April 1915, in het krijgsgasthuis te Antwerpen,
in den ouderdom van 23 jaren.

*Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius
en van de Confrerie der I. Barbara.*

Geen grooter bewijs van liefde is er dan zijn leven
te offeren voor zijne medebroeders.

De gehoorzaamheid die men aan de oversten
betoont bewijst men aan God zelf. De goeden worden
vóór den tijd opgeroepen, opdat zij niet langer door
de kwalen zouden geplaagd worden. (H. Aug.)

Lieve moeder, broeders en zuster, ik sterf verre
van u, maar geern, want ik sterf voor ons vaderland.
De genegenheid die ik u toedroeg, zal nooit vergaan.
Weest mij indachtig in uwe gebeden en ik vraag dat
al mijne vrienden ook onwankelbaar getrouw zouden
blijven aan hunne plichten.

H. Hert van Jesus, bescherm België. (300 d. afl.)

En Gij, o allerheiligste Maagd, help ons, zooals Gij
het zoo dikwijls gedaan hebt, wanneer de rampen op
uwe kinders nedervielen. (Bened. XV).

R. I. P.

Sottegem, druk. Eylenbosch en Dupon.