

Goede en getrouwe dienaars, treed binnen in
de eeuwige rust.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Rozalia Catharina JANSSENS

geboren te Wommelgem op 16 April 1874,

godvruchtig overleden te Mortsel.

St. Frederikus-stichting, op 9 Mei 1952.

Bediend van de laatste H.H. Sacramenten.

Wie zulk leven geleid heeft, als de dierbare
afgestorvene, moet de dood niet vrezen: hare
innige godsvrucht, naastenliefde, nooit ophou-
dende dagelijkse arbeid, haar eenvoud en
vluchten van al het wereldse, haar toewijding
en toegenegenheid voor degenen die zij zo ge-
wetensvol diende sedert onafgebroken jaren,
haar dienstbetoon en hulpvaardigheid voor al-
len die haar omringden, dit alles zal bij haar
en onze Opperste Rechter ten beste spreken in
het oordeel.

« Goed leven en zalig sterven » dat was haar
leus, dag en nacht, ook bij smarten en
angsten, deze woorden waren haar leven en
gaven haar moed, gesterkt door Gods gratie;
haar stille en noeste arbeid elke dag als een
offer te volbrengen.

Vaarwel, beminde zuster, nichten, bijzonder
kloosterzuster, bloedverwanten en vrienden, ik
verlaat deze wereld, tevreden mijn nederige
roep tot het laatste uur te hebben volbracht:
ik ga tot God en bid voor U allen.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

*O. L. Vrouw, Middelaars van alle genaden,
bid voor mij.*

**De familie dankt voor de
blijken van genegenheid.**

Begr. Ibens, Mortsel. Tel. 49.81.23