

Gedenkt uwe oversten die U het woord Gods verkondigd hebben, beschouwt het uiteinde van hunnen wandel en volgt hun geloof na. Heb. XHI. 7.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN DEN EERWAARDEN HEER

Henri-Jozef-Polidoor Jaspar

geboren te Hamme, den 24 December 1843 ; Priester gewijd den 18 September 1869, achtereenvolgens coadjutor in Semmersacke, Onderpastoor te Laarne, Pastoor te Memdonck en sedert 1894, Pastoor te Paricke en daar overleden den 27 November 1928.

Voorzien van de H.H.Sacramenten der stervenden.

De eerbiedwaardige afgestorvene telde niets dan vrienden die hem omringden en zijn gezelschap opzochten wegens zijn zacht en innemend karakter. De vele beproevingen die hij ontmoette tijdens zijne lange priesterlijke loopbaan, vermochten nooit zijn gemoed te verbitteren ; hij bleef zachtaardig en beminnelijk maar bezat daarom te beter de moeilijke gave om op te beuren en te troosten. Door zijne parochianen werd hij bemind, zeker wel als de plaatsvervanger Gods, uit wiens leven zooveel edele deugden straalden, maar tevens als een vader die met zijne kinderen minzaam en liefderijk omging.

Door zijne vrienden werd hij vereerd om zijne grenzenlooze genegenheid en zijn ongeëvenaarde toewijding.

Gansch zijn leven scheen voorbij te gaan onder den zegen van het Evangelisch woord : leert van mij dat ik zacht en ootmoedig van harte ben.

Beminde Parochianen, in vergelding voor al hetgeen ik met zooveel liefde voor u heb gedaan, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Eucharistisch Hert van Jezus, voorbeeld van het priesterlijk hert, ontfermt u onzer. (300 dag. afl.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert