

Genadige Jezus, ontvang mij tusschen die armen
welke uwe eindelooze goedheid voor mij heeft uit-
gestrekt op het kruis. H. Laur.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mevrouw

Maria-Bertha JOORIS

echtgenoot van Mijnheer

HENRI DE CUBBER

geboren te St. Martens-Lierde den 21 November
1897 en er overleden den 2 Januari 1938, versterkt
door de H.H. Sacramenten der stervenden.

O Heer behandel mij volgens uw goeddunken,
en beveel dat mijne ziel in vrede ontvangen worde ;
want het is voordeeliger voor mij te sterven dan
nog langer te leven. Tob. III 6

De dood geeft den mensch zalige lessen : zij leert
ons hoe klein we zijn voor de oogen van God, hoe
kort het leven is, vergeleken bij de eeuwigheid... ;
zij spaart niemand, en alle menschelijke pogingen
zijn tegen haar vruchteloos. H. Alf.

Zalig de mensch die zijn leven zoo overbrengt,
gelijk hij in het uur der dood zou wenschen geleefd
te hebben. Ziekte en lijden zijn een kruis, en het
kruis is de sleutel van den hemel.

Wij bidden U, o Heer, ontsla de ziel van uwe
dienares, opdat zij, gestorven voor de wereld, voor
U leve, en wil hetgeen zij door menschelijke krank-
heid misdaan heeft, door uw genadige goedheid
uitwischen ; door O. H. J. C.

uit de mis der overledenen.

Beminde echtgenoot en kinderen vaartwel ; de
dood komt mij te vroeg ontrukken aan uwe liefde...
maar Gods wil is geschied ! Ik dank u om uwe
langdurige en teedere zorgen. Bidt voor mij in uwe
dagelijksche gebeden tot wij elkaar eens wederzien
in den hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 dagen aflaat).

Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb.