

Betrouwt niet op den dag van morgen ;
gij weet niet wat u te wachten staat.

Spr. XXVI.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

MARIA JOOS

weduwe in eerste huwelijk van

MARIEN LOTERMAN

in tweede huwelijk van

ADOLF VERLEE

geboren te Segelsem, den 16 Februari 1856

en overleden te Elst,

den 5 Augusti 1920, versterkt door de

H.H. Sacramenten.

De dood verrast nooit de ware geloovigen, want deze zijn altijd bereid en gerust; zij stelt een einde aan de ellende dezer wereld om hen te geleiden in de vreugde des Heeren.

Zij was eene goede moeder, werkzaam, godvruchtig en gedienschtig jegens eenieder.

Beminde Kinderen, weent niet over mij, maar bidt voor mij en gedenkt immer dat het geluk alleen te vinden is in een deugzaam en kristelijk leven.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde. 300 d.a.

R. I. P.

De Driessche-DeVleeschouwer, Nederbrak