

†
Ter zaliger gedachtenis van Mevrouw

MARIA EVELINA JORDENS

echtgenote van Mijnheer Theofiel DISTELMANS

Lid van de Broederschappen van den H. Cornelius te
Webbekom en van de H. Wivina te Miskom.

geboren te Bekkevoort, den 7 October 1879 en god-
vruchtig in den Heer ontslapen te Assent den 28 Fe-
bruari 1944, voorzien van de troostmiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

De plechtige lijkdienst zal plaats hebben in de pa-
rochiekerk van Assent op Donderdag 2 Maart te 10 u.

De vigiliën te 9,30 uur.

6 missen vanwege de kinderen, 1 van haar pleegkind,
4 van haar schoonkinderen, 6 vanwege broers en zusters, 6
van haar petekinderen.

O Moeder, te vroeg toch gingt ge heen, zoet en zalig
was uw bijzijn in ons midden; zoo lang nog meenden
we gelukkig samen te zijn, doch de goede God
heeft er anders over beschikt: een smartelijke dood
heeft u getroffen. Zijn H. Wil geschiede.

Wij danken U, o God, omdat Gij ons een plicht-
getrouwe echtgenote, een liefderijke en zorgzame
moeder gegeven hebt. Voor ons allen was zij op elk
gebied een voorbeeld: naarstige huisvrouw, begaan
met haar werk en haar kinderen. Geenszins heeft zij
haar brood in ledigheid gegeten. Wars van oorlog
en geweld, snakte zij naar den aardschen vrede, ten
einde haar eigen zielevrede beter te kunnen bewaren.
Diep christelijke vrouw, mensch van geloof, kind van
de H. Maria, o lieve moeder, nooit zullen we U ver-
geten.

Bemide echtgenoot, vervlogen zijn onze levens-
droomen: samen stil genieten de zoete vreugde van
een gezegenden ouderdom.

Mijn lieve kinderen, mijn trots en mijn vreugde, weest
getroost, mijn lijden wordt beloond, van uit den hemel
waak ik op u. Eert uw vader en vergeet de lessen en
het voorbeeld van uw moeder niet. Bemint elkander
met een oprechte liefde, leeft in vrede en vertrouwt op
God.

Vaarwel mijn dierbaar pleegkind, familieleden, ge-
buren, vrienden en kennissen, gedenkt mij in uw ge-
beden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.