

Gedenk, o Heer, dat ik altijd in rechtzinnigheid voor u heb gewandeld, en alles deed om U te behagen.

Ps. 33.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Jerôme JOURET

geboren te St Martens-Lierde den 7 Juni 1861, en er godvruchtig overleden den 26 Maart 1936, voorzien van de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van 't broederschap der H. Barbara.

Niets is duurzaam op deze aarde. Alle geluk dezer wereld ontsnapt ons op 't oogenblik dat men denkt hetzelfde te gaan genieten.

Het leven van den mensch is een strijd van de wieg tot het graf; ieder oogenblik is een stap tot de eeuwigheid. Ons leven is als een schaduw die voorbijvliegt, als een bliksem die schittert en weldra verdwijnt.

H. Aug.

Het groot geheim der dood leert ons kennen wat we zijn in de wereld: de gezondheid is maar een ijdel woord, het leven gelijkt maar een droom; alles is hier ijdelheid, behalve God te dienen en Hem alleen te beminnen.

Bossuet.

God mengelt op deze aarde het geluk met bitterheden, opdat wij een ander geluk dat niet bedrieglijk is zouden zoeken.

H. Aug.

Gelukkig dezen die in den Heer sterven; zij verlaten een leven van beproeving voor de zalige eeuwigheid.

Opv. Joan.

Genadige Jezus, ontvang mij tusschen die armen welke uw eindelooze goedheid voor mij heeft uitgestrekt op het kruis.

H. Lam.

Bemide zuster, vaarwel! Bedroef u niet gelijk dezen die geen hoop hebben; dat de vrede die ik nu geniet, de droefheid stille die mijn dood u veroorzaakt. Ik dank u om de genegenheid en de onophoudende zorgen waarmede gij mij omringd hebt. Eens zullen wij voor altijd vereenigd zijn bij den Heer. Weest mijne ziel indachtig in uwe dagelijkse gebeden.

Mijn Jesus, barmhartigheid. (100 d. afl.)

Drukkerij V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. 24069.