

De vrede der ziel in het uur der dood is het begin der belooning van den rechtvaardige.

BID VOOR † DE ZIEL
VAN MIJNHEER

ALFONS JOURQUIN

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Rozalie Gabriels

*geboren te Oprakel den 30ⁿ Januari 1869 en
aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den
6ⁿ Maart 1939. Versterkt door de HH. Sakra-
menten der stervenden.*

Hij was lid van de Confrerie van het H. Hart
en van het Genootschap
van den H. Franciscus Xaverius.

Op het lijdensbed neergedrukt zag hij met heldere blik zijn toestand in. Kalm en gerust had hij den dood zien naderen. « Al gelijk het den Heer zal believen », zoo dacht en sprak hij. Op God alleen was zijn hoop gevestigd en op het zalig eeuwig leven.

Goede echtgenoot, voorbeeldige vader, vurige christen en trouwe Xaveriaan heeft hij zijn leven doorgebracht in vlijt en zorgen; vol toewijding voor zijn duurbaar huisgezin, steeds goed en behulpzaam voor zijn evenmensch. De Heer zal hem nu om zijn getrouwheid loonen en zijn gedachtenis zal bij allen in zegen blijven.

Duurbare Echtgenoot, beminde Kinderen, gij zijt mijn troost geweest en mijn vreugde binst mijn leven; gij hebt mijn laatste dagen verzacht met uw liefde en innige genegenheid. Ik dank er U om; moge de Heer U dit alles vergelden. Stelt uw betrouwen op God, troost U met de gedachte aan ons eeuwig weerzien in den Hemel en gedenkt mij steeds in uw vurige gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.

C. Decubber-Baudisco, Oprakel.