



## Bid voor de ziel

van

# MARIA KASTELEYN

weduwe van Mijnheer

Petrus VAN DE MENSBRUGGHE

geboren te Schoorisse den 28 Januari 1859, en  
godvruchtig overleden te Oprakel den 6 Juni 1942.  
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

---

De duurzame overledene, wiens afsterven wij betreuren, was een brave vrouw, een goede moeder; in vlijt, werkzaamheid en zorgen heeft ze gansch haar leven doorgebracht. Vele beproevingen heeft ze moeten doorstaan, toch bleef ze steeds nederig en kalm op God betrouwen. Voor hare evenmensen was ze steeds zacht, minzaam en gediensig, daarom werd ze door hen geacht en bemind. Zoo was haar leven voorzeker aangenaam aan God en zal zij nu het Loon ontvangen dat de Heer heeft beloofd aan dezen die Hem hier op aarde trouw en standvastig dienden.

Wat is sterven anders voor de deugdzamen, dan overgaan van arbeid, lijden en pijn tot eeuwige rust en vrede bij God, van de ballingschap dezer wereld tot de eeuwige vreugde en het geluk van den Hemel.

Duurbare kinderen vaartwel! Ik verlaat U om daar te gaan waar God ons allen roept. U vooral, m'n geliefde zoon, die mij dag en nacht met teedere zorgen hebt omringd, dank ik van ganscher harte: moge O. L. Heer er u om zegenen. Blijft mij bij den Heer indachtig en ook gij allen die mij hebt gekend vergeet mij niet in uwe vrome gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.

---

Uitgever L. Van Hoever Koster Oprakel