

Zij die wij lief hadden is ons ontnomen. (H. Johan)

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

LUCIENNE KERKHOVE

echtgenootte van Mijnheer

MARCEL DELAURIER

*geboren te Ronse den 20 December 1915,
en, er overleden den 15 Oogst 1940,
voorzien van de H. H. Sacramenten
der Stervenden.*

Ons leven en onze dood zijn in de handen des Heeren : Hij beschikt er over volgens zijn Wijsheid en Barmhartigheid.

H. Ambr.

Plannen zijn er vele in het hart van den mensch, maar de wil des Heeren geschied.

Spr. XIX 21.

Kort zijn de dagen des menschen ; Gij hebt hem grenzen gesteld, die hij niet kan overschrijden.

Job. XIV 5.

Toen het leven haar toelachte, week het van haar terug; ziekte en lijden ondermijnden hare krachten; en door zwakte uitgeput bleef de gedachte aan den dood haar bij.

Zij was ten volle onderworpen aan Gods wil en heeft den dood met gerustheid zien naderen, omdat zij wist dat er voor dezen die God trouw dienen een beter leven te wachten staat.

Duurbare Echtgenoot, Beminde Ouders, Broeder, Zuster en Familie, mijn overlijden dompelt U in rouw. Gaarne was ik nog langen tijd bij U gebleven. Onderwerpt U aan Gods heiligen wil. Vaartwel, eens zien wij elkander weder in den hemel.

Helpt mij allen door Uw gebed tot God.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

Ronse, drukkerij M. Spiers