

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, AMEN.

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

† REMI KESTENS

Echtgenoot van Mevrouw

LEONIE CARLIER

geboren te Brussel

den 20 Januari 1863 en godvruchtig overleden
te Nederbrakel den 23 April 1936.

Versterkt door de **H. Sakramenten** der stervenden.

Hij was een man van geloof, getrouw aan zijne kristelijke plichten. De Heer had hem een edele inborst geschonken, een taaien wil, een groote vlijt om in de noodwendigheden van zijn huisgezin te voorzien.

Voorbeeldige echtgenoot en goede vader was hij de steun van zijn huisgezin en een voorbeeld voor zijne kinderen.

Iedereen die hem kende en met hem omging, zal zijne gedachtenis in zege bewaren.

Ten volle overtuigd dat het aardsche leven vol bitterheid is, richtte hij zijne oogen ten hemel met de vaste hoop dat deze die op aarde beproefd worden hiernamaals de eeuwige belooning zullen ontvingen.

Duurbare Echtgenoot het valt mij hard u te moeten verlaten. Te zamen hebben wij lief en leed gedeeld en in deugd door 't leven gegaan. In den Hemel zien wij elkander weder. Beminde Kinderen ik laat u in de vrees des Heeren. De zekerste weg in dit leven is de weg der deugd en der Christelijke liefde; op dien weg zult gij steun en vrede vinden bij God.

Gij allen die mij duurzaam zijt weest mij behulpzaam door uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 d. afl.)

Nederbrakel, druk. Frans De Geeter-Radys.