

"Ik ben de Verrijzenis en het Leven,.



**BID GOD VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER**

## **THEO KEULEERS**

**echtgenoot van Jeanne DETEMMERMAN**

*geboren te Boschvoorde op 2 Oktober 1905 en  
heengegaan naar de Hemel te Leuven, de 11 Mei  
1949, gesterkt door de Troostmiddelen van  
onze Moeder de H. Kerk.*

God beproefde hem met een pijnlijke en lange ziekte: stil en eenvoudig zoals hij werkte heeft hij dat lijden grootmoedig aanvaard omdat hij wist dat het zo Gods Wil was. Nooit één klacht, altijd moedig. En wanneer hij besepte dat zijn toestand ernstig werd, heeft hij gelaten en stil zijn offer verenigd met dat van de lijdende en stervende God-Mens.

Stil heeft hij geleefd, stil heeft hij geleden, stil is hij gestorven. En de goede God zal hem gewis ontvangen met de woorden; *Zeer wel, goede en getrouwe dienaar, omdat gij over weinig getrouw geweest zijt, zal ik u over veel aanstellen; ga binnen in de vreugde uws Heren.*"

Geliefde echtgenote, heb dank voor de gelukkige jaren die ik met U mocht leven. Wees nu én vader én moeder voor onze geliefde kinderen

Stel al uw betrouwen op God en op O. L. Vr. Zij zullen U helpen. Geliefde kinderkerens, Hilda en Magda, "bidt veel en wees braaf."

H. Genesisus, bid voor Hem.

H. Theodorus, wees zijn voorspreker.

**De familie dankt U.**

---

*Druk. Depessemier. St-Genesisus-Rode,*