

MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID!

† NOBEL AANDENKEN AAN DEN HEER †

August-Marie Keymeulen

Echtgenoot van Mevrouw **Zoë VAN DE VELDE**

Geboren te Sottegem, op 13 December 1898 en als politieke gevangene tragisch overleden, op 15 Maart 1945, in 't kamp van Neuëngamme-Hamburg.

De vriend, uit het diepste van ons gemoed betreurd was de oprechtheid, de eerlijkheid en de dienstvaardigheid in persoon. Al de edele gevoelens die hij, weeldrig, in het hart droeg lagen op zijn lippen. Niemand noch niets, verraad noch doodsgevaar, vreesde hij. Het oneerlijke misprees en brandmerkte hij in de heftigste bewoordingen; zijn rechtschape gemoed barstte uit in brandenden opstand tegen alles wat tegen zijn Vaderland gericht was. Aldus was hij een oprecht Patriot in de schoonste en edelste beteekenis van het woord.

Al deze nobele burgerdeugden hebben van hem het zwaarste offer gevergd: het offer van zijn leven. Want zwarter dan de wolken die boven zijn vaderland drukten waren zij, de allerhatelijksten onder de allervuigsten, die, voor een handsvol judasgeld, zoo 'n edel mensch wegrukten uit de liefde en uit de genegenheid die hem van alle zijden omringden om hem te werpen in de klauwen van een ellendige dood in het land van zijn en ons aller aartsvijand.

Duurbare echtgenoot, treur niet om het offer dat van ons beiden werd gevergd. Spijts uw smart moet gij uw hoofd fier in de hoogte houden, zoo fier als ik het mijne steeds heb gedragen.

Beste broeders en zuster en familianten, weet dat ik mij steeds onder U zal bevinden. Gij hoeft dus niet te treuren.

En gij allen, - verwanten en vrienden, - denkt aan mij en aan mijn dood. Eens toch zal het uur der gerechtigheid slaan.

Drukkerij Melckebeke Sottegem.