

HEER JEZUS, WEES MIJN BARMHARTIGHEID.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

GHISLAIN FRANÇOIS KINDT
WEDUWNAAR VAN MEVROUW GEORGINE DUCATÉ

Geboren te Kortrijk, den 9 October 1864

en er godvruchtig overleden den 3 October 1940,

voorzien van de Gerechten onzer Moeder de Heilige Kerk.

De wegen van de voorzienigheid zijn ondoorgrondbaar.

Hier eindigt, na dagen, na weken van smartelijk lijden, nog verhoogd door de tijdsomstandigheden, het aardsche leven van een man die zich, eenvoudigweg, heelemaal geschonken had aan de vervulling van zijn dagelijksche taak.

Zonder veel woorden, zonder veel gebaren, was hij vervuld van het grootste plichtbesef, zij het aan het hoofd van het Stedelijk Laboratorium, zij het tusschen opeenvolgende telkens hernieuwde scharen leerlingen, die gretig luisterden naar zijn onderwijs dat uitblonk door beginselvaste klaarheid, en nauwgezetheid.

Velen, en onder hen zijn er die tot hooge ambten werden voorbereid, zijn hem hierom dankbaar gebleven.

Beproevingen, en zeer smartelijke, heeft hij gekend en manmoedig voor zich alleen gedragen, gesteund door de toewijdingsvolle liefde zijner kinderen, betrouwende op de Barmhartigheid van den goeden God, die de aardsche beproevingen tot hemelsche verdiensten weet om te zetten.

Mijne geliefde kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, vergeet mij niet in uwe vurige gebeden. Gedenkt steeds uwe ouders en bidt voor onze zielerust.

Uwe genegenheid en Uwe liefde was onze kracht en onze troost.

Jesus, Maria, Jozef, wees mijne toevlucht.