



Lid van alle Godvruchtige genootschappen en Katholieke
Maatschappijen der gemeente.

Geboren te Roosebeka, den 13 Mei 1852 en
godvruchtig overleden te Nederbrakel, den 31 Augusti 1918.
VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Met oprechtheid leerde ik de gaven van kennissen
en wijsheid en met mildheid deelde ik ze aan anderen
mede.

B. der Wijsheid.

Zijne schoone geestvermogens veredelde hij met
het licht van een standvastig geloof en vurige liefde
voor zijne christelijke plichten.

De leering en de wet van God waren het geleide
van zijn werkzaam leven en zijne woorden waren de
weerklink van eene openhartige rechtschapenheid.

Hoe schoon en edel is het ambt, de ziel en het hert
van het kind te vormen naar de gerechtigheid van
den oppersten Rechter en hem eenen weg te banen
voor den tijd en voor de eeuwigheid. H. Chris.

Al zijne krachten heeft hij gedurende 40 jaren toe-
gewijd aan de moeilijke taak der goede opvoeding,
en alle zorg heeft hij besteed aan 't welzijn van zijn
duurbaar huisgezin.

Als belooning van zijn verdienstelijk leven en als
voorteeken van zijn eeuwig leven getuigde hij in de
afgematheid zijner verzwakkende krachten gelukkig
te zijn zijnen goddelijken Zaligmaker tot hem te zien
komen.

Mijne teergeliefde Kinderen, het valt mij zoo pijn-
lijk u te verlaten. Vreugde, troost en hulp hebt gij
mij verleend en vooral bij Moeders afsterven hebt
gij mijne droefheid verzacht. Bij mijnen laatsten ze-
gen smee ik God u te beschermen met zijne zege-
ningen en u eens met mij en Moeder in den Hemel
te vereenigen. Blijft elkander beminnen en geeft ons
de kostbare hulp uwer gebeden.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. a.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.