

Vreugde en vrede zullen het erfdeel zijn van hen, die het goede gedaan hebben.

BID VOOR DE ZIEL van

Adolphine KUPPENS

weduwe van Oscar DE WILDE

geboren te Wanzele, 8 Mei 1863 en overleden te Serskamp, 15 Maart 1949, voorzien van de laats.e H. H. Sacramenten.

Deze doorbrave godvruchtige vrouw bewandelde edelmoedig en standvastig den weg van een ware christelijke plichtvervulling. Haar geloof in God was het licht van haar leven; hare hoop op God, de sterkte harer deugd, hare liefde tot God en den naaste de richtlijn van haar levenswijze. Zij is een Zegen geweest voor haar echtgenoot en haar kinderen. Reeds op aarde heeft God haar beloond voor haar goede werken, want Zij mocht haren ouden dag overbrengen, omringd van de liefde en de zorgen van hare naastestaanden.

Gelukkig zij, die zuiver zijn van levenswandel.

Gelukkig zij, die de wegen des Heren bewandelen en zo leven, zoals zij wensen gevonden te worden op den dag des oordeels.

Hoe groot en overvloedig, o Heer, is de zoetheid, die gij verschaft aan degenen, die u vrezen! Gij zult hen opnemen in Uw heiligdom.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, uw goede zorgen hebben mij getroost in mijn ouden dag, maar thans is het uur van scheiden gekomen. Ik verlaat U in dankbaarheid om voor U te bidden in den hemel, waar we elkander eens wensen te ontmoeten.

Bidt voor mij en dat de Heer U zegene.
Mijn Jezus, barmhartigheid, (300 d. afl.)

Druk, Bogaert, Serskamp