

Heil U, goede en getrouwe dienaar ; omdat gij over kleine dingen getrouw geweest zijt, zal ik U over veel aanstellen. Evangeliewoorden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

François Kuppens

geboren te Wanzele, de 24 juli 1868 en godvruchtig overleden te Lede, de 23 december 1958, in de gezegende ouderdom van 90 jaar.

Gesterkt door de HH. Sakramenten en al de Troostmiddelen van de H. Kerk.

Deze brave oude man was gelukkig en fier op zijn werkzaam verleden te mogen terugblikken, en er over te kunnen vertellen.

Al wie hem in zijn bloeitijd gekend heeft, getuigt dat hij een van die onvermoeibare werkers was, die zijn taak ten volle behartigde en niet rustte alvorens hij tot een goede uitslag gekomen was. Hoevele uren en dagen heeft hij, met de zorg van een kenner, geknipt aan zijn bomen en planten, tot zij zich plooiden naar den vorm die hij hen geven wilde ; jaren nadien was het hem een genoegen iedereen te wijzen op de schone dreef, die hij gekweekt had.

Een werkzaam leven is een deugdzaam leven. Het geloof en de godsvrucht droeg hij meê uit zijn kinderjaren en beoefende hij in de grootste eenvoud en met een diepe eerbied en liefde tot God, de Heer van zijn leven.

Dierbare familieleden, hebt dank voor uwe genegenheid ; wil mij in uw gebeden gedenken.

Goede Zusters, die mijn oude dag gelukkig gemaakt hebt en mij verzorgd hebt in mijn ziekte, ik ben U dankbaar en bid dat God U zegene.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Druk. Van Caeneghem-De Kerpel, Lede.