

Hij is uit de wereld weggegaan, maar niet uit ons leven.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Heer Henri - André LA BARTHE

echtgenoot van Mevrouw Yvonne DE CLERCQ

ERE-GEMEENTESEKRETARIS, GEMEENTEONTVANGER

**Sekretaris van de Bond van grote en jonge gezinnen,
de Naamloze Kredietmaatschappij voor goedkope woningen,
het Gemeentewelzijn en het Gemeentelijk Feest- en Sportcomité,
Sportafgevaardigde van de Belgische Wielrijdersbond**

geboren te Hasselt 19 mei 1898 en godvruchtig overleden
in de kliniek Dr Goffaerts te Zottegem 6 november 1963,
versterkt door de HH. Sakramenten.

Er zijn van die mensen die wij zo node zien sterven. Zij zijn goed en vriendelijk en ruimdenkend; ze hebben het leven lief en ze maken het aangenaam voor anderen; ze gunnen elk het zijne: aan God alle eer en liefde, aan de medemens alle geluk.

Zulk een mens was nu eenmaal onze dierbare overledene. Wij buigen daarom diep voor zijn nagedachtenis, eerbiedig en dankbaar om al wat hij voor ons was en deed, om zijn zin voor de werkelijkheid en zijn liefde voor de waarheid.

Hij heeft het zelf wellicht niet geweten, maar tijdens zijn laatste lijdensweken hing in zijn onmiddellijke omgeving in het ziekenhuis een spreuk met de rijke betekenis van zijn leven:

“Men zal wel nooit voor iedereen goed doen,
maar men kan toch voor iedereen goed zijn.”

Doch goed zijn, ook voor hen die het niet begrijpen, dat is juist de grootheid van een edel mens.

Mijn dierbare echtgenote, die moedig met mij alle lief en leed hebt willen delen en dapper naast mij hebt gestaan in de zware strijd die wij soms hebben gestreden, ik weet dat ik u niet danken moet met woorden omdat mijn liefde uw grootste voldoening was; zoek nu de voortzetting van mijn liefde in de genegenheid van onze kinderen.

En gij, mijn beste kinderen, weest gij daarom nu voor moeder wat ikzelf altijd getracht heb te zijn.

En u allen die mijn vrienden waart, dank ik voor uw trouwe kameraadschap.

“Mijn schild en mijn betrouwen zijt Gij, O God, mijn Heer.”