

Wie God vreest, moet de dood niet vreezen,
want zij zal hem een bron van geluk zijn.

Eccl. .12.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FRANÇOIS LABEAU

Echtgenoot van Mevrouw

MARIA VAN ACHTER

geboren te Everbeke, den 26 Juli 1856 en overleden
te Nederbrakel, den 12 Juli 1920.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Ik ben ziek geworden, en er was niemand die mij helpen kon. Maar de Heer kwam mij ter hulpe op het bed mijner smarten. Ik heb tot mij zelve gezegd, ontvang met een goed hart alles wat u overkomt, blij in vrede in uwe smart, en behoud uw geduld op den dag des lijdens. Ps. 106.

Ja, na hevige en langdurige pijnen in zijn lichaam geleden te hebben is hij gestorven, maar op zijn lijdensbed was hij voor allen die hem naderden een voorbeeld van levendig geloof en betrouwen in God, van volkomene onderwerping aan den Wil des Heeren.

De dood is de verlossing van vele ellenden en zij wordt een troost en een geluk, voor die wel geleefd heboen. H. Thom.

Bemide Echtgenooten en Kinderen ik dank U voor uwe liefderijke zorgen, Gij waart mijn troost op mijn lijdensbed. Gij allen mijne Bloedverwanten en Vrienden vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.