

Gelukkig de mensch die zijne smarten met geduld verdraagt, want na beproefd te zijn geworden zal hij de Kroon des Levens ontvangen.

† **BID VOOR DE ZIEL** †

van Mijnheer

HILLONÉ LABEAU

echtgenoot van Mevrouw

BERTHA GOSSEYE

Oud gemeenteraadslid

Eerlid der Weggevoerden Z. A. B's

geboren te Nederbrakel den 8 October 1890, en er godvruchtig overleden den 8 Augustus 1930, versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden

Deze man was rechtschapen, afwijkende van het kwaad. Hij was een goede echtgenoot, die zijn brood in ledigheid niet heeft geëten maar werkte en zwoegde tot welzijn van zijne duurzame echtgenoot, en dit niettegenstaande het langdurig lijden dat hij verdroeg met moed en verdugdigheid

Bij allen die Hem kenden was hij in achtging; zijne handelwijze was immers recht en zijne wegen waren vreedzaam.

Ik werd ziek, en daar was niemand die mij helpen kon; ik riep naar den Heere en deze heeft mij van mijne kwellingen verlost.

Welbeminde echtgenoot, onze scheiding is lastig; te vroeg heeft de wreede dood de banden van liefde gebroken, die ons beide harten vereenigden, nog lange jaren konden wij samen gelukkig zijn; maar God heeft er anders over beschikt, dat zijn Heiligen Wil geschiede, verdraag kloekmoedig dees harde beproeving. Gij allen, teerbeminde broeders, zusters, bloedverwanten en vrieden, heb dank voor uwe liefde en genegenheid, en blijf mij die betoonen door een vurig gebed te storten tot lafenis mijner ziel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaar en 7 quad.)

Drukk. Vandedriessche-De Vleeschauwer