

Zoals het den Heere heeft behaagd, zoo is het geschied ; De naam des Heeren zij gebenedijd.

Bid voor de ziel † van zaliger

Mevrouw ODILE LABEAU ,

Echtgenootte van **François Verplanken,**

Geboren te Everbeek, den 8 April 1877 en
aldaar schielijk overleden den 7 Maart 1938.

Zalig is de mensch die zijn hoop stelt op God en zich alle dagen bereidt om wel te sterven, want hij zal zijn goede werken mededragen en in zijn verwachting bij den Heer niet bedrogen zijn.

Deze vrouw was eenvoudig en rechtschapen. Kwellingen en verdriet verdroeg zij met volkomen onderwerping aan Gods wil. Zoolang zij kon, was zij vlijtig aan het werk ; zij had voor zich genomen niemand eenig nadeel te veroorzaken aan allen goed te doen, niemand te benijden, met allen in vrede te leven.

Vaartwel, teergeliefde Echtgenoot, Kinderen, Kleinkinders en bloedverwanten ! Hebt dank voor de vurige liefde en de teerdere zorgen waarmede gij mij omringd hebt en weest mij indachtig in uw gebeden. Ik ook zal U gedenken bij den Heer, tot dat wij allen weder zullen vereenigd zijn in de eeuwige vreugde.

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 7 quadr afl.

Everbeek druk. DepessemierVanderdoockt