

Het zij wij leven, het zij wij sterven, wij zijn altijd
van den Heer, Rom XIV 8



Gedenk in uwe gebeden Communes
de ziel van

SYLVIE LAIEAU.

weduwe van

Charles-Louis Vandecatseye,

*geboren te Everbeke, den 13 April 1853
aldaar overleden den 9 Oktober 1931*

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Zij leefde in den vrede en in de gerechtigheid,
de deugd oefenende zonder praalzucht, zonder
menschelijk opzicht — De kring van haar kerk
zal haar kroon uitmaken vóór den troon van den
Allerhoogste.

—«O»—

Gelukkig die het lijden heeft gekend, wat men
beproefd geweest te zijn, hij zal de kroon ont-
vangen die God heeft beloofd aan hen die Hem
beminnen. Jak. I 12

—«O»—

Een zalige dood is het einde der smarten, het
begin der zege, en de deur des hemels.
H. Bernardus

—«O»—

GEBED — Wij smeeken u, o Heer, voor de ziel
van uwe dienares SYLVIE; dat zij, voor de
wereld dood zijnde, in U het leven vindt, en van
uwe oneindige goedheid en barmhartigheid ver-
giffenis bekomme der zonden die haar de zwakheid
van onze menselijke natuur heeft laten bedrij-
ven. Door J. C. onzen Heer. Amen.

Barmhartige Jesus, wees mijne liefde!

Zoet hart van Maria, wees mijne zaligheid.

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt