

Gelijk eene bloem is hij ontloken en traagzaam  
verdwenen als eene zeldzame plant. Job XIV.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

**JOSEPH HUBERT LABIAU,**

ZOON VAN KAREL-LODEWYK

EN AIMÉE ADRIANSENS

geboren te St-Maria-Lierde, den 8 December 1908 en  
overleden te Nederboulaere den 8 Februari 1918.

*Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden*

Het was de lieveling des Heeren en daarom werd  
hij zoo vroegtijdig weggenomen, opdat de boosheid  
zijn verstand niet zou bederven of geene ijdelheid  
zijne jeugdige ziel misleiden. Sap. IV.

*God gaf het ons*

*God nam het ons,*

*Gods name zij geprezen;*

*'t Was wel met ons,*

*'t Ging weg van ons,*

*'t Was beter in den hemel,*

*Daar blijft het ons,*

*Daar wacht het ons,*

*Daar zien wij 't eeuwmaal weder!*

Lieve Vader en teerbemide Moeder, wien ik zoo  
veel zorg en kommer kostte, troost U; voortdurend  
zal ik bij U blijven door mijne reine kinderneliefte,  
totdat wij allen elkander wederzien in den Hemel.

Maria, Koningin der Engelen, bid voor Hem.

*Drukk. Van de Maede, Geertruidsherga*