

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden.

Prov. XVI, II,



BID VOOR DE ZIEL

van vrouw

Maria-Theresia Lateur

weduwe van

Eduardus-Franciscus De Meersman

geboren te Lokeren den 20 Maart 1837
en aldaar godvruchtig overleden
den 8 December 1927.

versterkt door de III. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus.

Zalig zij die in onschuld leven en op den weg des Heeren wandelen. (H. Joan. II. 17.)

Zij was eene christene en rechtschapene vrouw die gansch haar leven den weg der deugd bewandelde, in lief en leed gehecht aan God, in wien zij onwankelbaar betrouwde. Dagelijks was zij in het huis des Heeren bij het begin van den dag, in waarheid mocht zij met David zeggen: O God, mijn God U zocht ik van den vroegen morgen; mijne ziel heeft dorst naar U.

Zie, o Heer, ik kom tot U, U dien ik beminde, dien ik gezocht en naar wien ik altijd verlangd heb. Hetgeen ik vuriglijk begeerde, ik aanschouw het reeds, hetgeen ik verlangde ik bezit het reeds; in den hemel ben ik met Hem vereenigd, dien ik op aarde met volle verkleefdheid beminde. Off. H. Aug.

Beminde kinderen, kleinkinderen en duurzame bloedverwanten, ik dank Ue. voor uwe teedere zorgen, mij in mijnen ouden dag geschonken. Ik sterf, maar mijne liefde sterft niet, ik zal u beminnen in den hemel, blijft mij gedachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus, bermhertigheid. 300 dag. afl.

De dienst der H. Barbara zal plaats hebben
Donderdag 15 December, om 8 ure.