

God gaf, God nam. Het is geschied gelijk het den Heer behaagd heeft ; de naam des Heeren zij geprezen. Job.

Ter zalige † gedachtenis van

MARIE CAMILLA LAFORT

echtgenootte van **ODILON LABIE,**

*geboren te Segelsem, den 9 Juni 1885 en
overleden te Everbeek Ste Maris den 15 Mei 1943.
versterkt door de troostmiddelen O. M. de H. Kerk*

Zij was die oprecht kloeke vrouw, die waakzame moeder, waarvan het H. Schrift spreekt ; ja, haar mag men in volle waarheid de woorden toepassen ; « Zij heeft de wegen van haar huis bewaakt en haar brood niet in ledigheid geëten. Prov. 31, 27.

Ik heb ellendige dagen en droevige nachten doorgebracht ; bittere smarten in mijn lichaam hebben mijn levenskrachten ondermijnd. Job.

Geliefde echtgenootte en moeder, waarom mochten wij u niet langer in ons midden bezitten, om u al uw weldaden door onze liefde en zorgen eenigzins te vergelden !

Beminde echtgenoot en zoon, duurzame broeders en zusters, vaartwel, het uur van scheiden is geslaan. De wereld is een ballingschap, het leven een doorgang, de hemel is ons vaderland. Ik verlaat een aarde van ellende voor het rijk van eeuwig geluk. Volhardt altijd in den dienst des Heeren en vergeet mij niet in uw gebeden. H. Ther.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j en 7 quad.

Everbeek druk. Depessemier-Vanderdonckt