

Geleefd hebbende in de vrees des Heeren, is zij  
in vrede gestorven.

TOB. 23 2.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**AURÉLIE LAGNEAU**

Weduwe van Mijnheer

**Remi Vanhaezevelde**

geboren te Everbeke den 2 Oogst 1867  
en er godvruchtig overleden den 6 Februari 1942.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

—  
Lid van den Bond van het H. Hart.

— - 0 - —

De Heer heeft haar bereid gevonden. Haar leven  
was sedert lang een gedurige voorbereiding tot de  
dood.

H. THERESIA.

Zij was een rechtzinnige en godvreezende vrouw,  
geschikt in haar gedrag en van jongs af in de deugd  
geoeffend.

JOB. PROV.

Ik zag om naar den bijstand der menschen en die  
hielp mij niet; maar de Heer heeft mij uit den poel  
der ellenden getrokken.

ECCL. 51 Ps. 39.

Mijn duurzame Kinderen en Kleinkinderen, ik moet  
u verlaten maar onze scheiding zal van korten duur  
zijn. Denkt aan mijn zorgen jegens u; bemint elkan-  
der en leeft in vrede. Weest mij gedachtig in uw ge-  
beden bij den rechtvaardigen en barmhartigen God.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.

300 d. afl.

**ZIJ RUSTE IN VREDE.**

-----  
Druk. Portois Schoorisse.