

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Matth.



**Bid voor de Ziel**

van

**PETRUS LAHAYE**

weduenaar van

**ROSALIE DE CUBBER**

Geboren te Opbrakel

Den 23 Februari 1832 en overleden te Laticke

Den 22 Januari 1910

Voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden.

Hij was een man zonder geveinsdheid, rechtveerdig en vreesde God. Job. 1.

Geleefd hebbende in de vrees des Heeren is hij in vrede gestorven.

In al uwe werken wees uwe uitersten indachtig en gij zult in der eeuwigheid niet zondigen.

Mijne lieve Broeders en Zusters, mijne duurzame familie en vrienden, vaartwel! weent niet over mij, eenmaal zullen wij elkander wederzien in den Hemel. Te vroeg misschien ben ik aan uwe liefde onttrokken. Het is Gods wil, onderwerpen wij ons aan zijne schikkingen en aan zijne almacht. Aandroeft gij voor mij zijne oneindige barmhertigheid om eens samen te loven zijne oneindige goedheid en rechtveerdigheid in den Hemel.

Zoet Hert van Jesus wees mijne liefde.  
300 d. afl.

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. Jos. Radys-Galle, Markt, 14.