

Vergeet de lessen uwer moeder niet      Prov, 18



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**PRUDENCE-URSELINE LAIGNEAU**

weduwe in eerste huwelijk van Mijnheer

**RICHARD VAN ONGEVALLE**

en in tweede huwelijk echtgenoot van Mijnheer

**AUGUSTE TUYPENS**

geboren te Paricke den 18 Juli 1846,

en overleden te Nederbrakel den 27 November 1926,  
versterkt door de HH Sacramenten.

Zij was eene liefdevolle echtgenoot en waardige Moeder, deugdzaam en godvreezend, geheel en gansch aan den Heer en het geluk harer kinderen toegewijd. Daarom was zij van God en de menschen bemind en hare gedachtenis blijft in zegening

Groot zullen bij God de verdiensten zijn van hen, die de opvoeding hunner kinderen hebben ter harte genomen. Wij danken U o Heer ons zulke goede moeder gegeven te hebben; nu wordt zij ons ontnomen wij buigen het hoofd met droefheid toch gelaten en zeggen uw naam zij gebenedijd

Gelukkig zijn zij, o Maria, die met liefde en betrouwen uw H. Naam aanroepen, zij zullen niet vreezen in de uur der dood.

H. Bon

Duurbare echtgenoot en lieve kinderen dank voor uwe goedheid en zorgen. Mijne dood bedroefd u, doch getroost u onze scheiding nu smartelijk, zal niet lang durig zijn. Ik hoop u allen in een beter vaderland weder te zien. Intusschen bidt veel voor mij en Gij vooral, mijne dochter, den Heere toegewijd wees mij indachtig in uwe gebeden en Communien.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn heil. 300 d. afl.

Drukk. O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.