

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN



BID VOOR DE ZIEL

VAN

CLEMENTIA LAMBERT

ECHTGENOOTE VAN

PIETER-JOANNES MAES

*Geboren te Optrakel*

*den 14 Augusti 1854, en godvruchtig overleden*

*te Nederbrakel, den 25 Januari 1914.*

VERSTERKT DOOR DE III. SAKRAMENTEN.

**M**et volle onderwerping aan den heiligen wil des Heeren heeft zij de bitterheid van haar lijden onderstaan, ten volle overtuigd dat zoo wij met Jesus lijden op aarde, wij ons in der eeuwigheid met Hem zullen verheugen. Rom. VIII. 17.

Zij was eene vrouw vol van geloof en iever voor haren godsdienst, zij wandelde onberispelijk in de geboden des Heeren; zij nam acht op de wegen van haar huis; ook heeft zij haar brood in ledigheid niet geëten.

Duurbare Echtgenoot en Kinderen, wiens welzijn mij zoo ter herte ging, vergeet mijne goede voorbeelden niet. Gedenkt uwe moeder in uwe gebeden. Blijft vereenigd in de christelijke gevoelens en in verkleefdheid van uwen vader.

Jesus, vol barmhertigheid, geef aan hare ziel de eeuwige rust. (300 dagen aflaat.)

R.

I.

P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle & Th. Gorllier.