

God vermengelt het geluk van deze wereld met bitterheden, opdat wij een ander geluk zouden zoeken: het eeuwige dat niet bedrieglijk is. H. Aug.



BID VOOR DE ZIEL

van

**AUGUST LAMMERTYN,**

echtgenoot van wijlen

**ROSALIA VERPLAETSE,**

lid van het

broederschap van het H. Kruis en van de H. Familie,  
*geboren te Peteghem den 15 September 1839,  
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Astene, den  
27 April 1903, voorzien van de HH. Sacramenten der  
Stervenden.*

Hij was een man eenvoudig en rechtschapen van herte, God vrezende en afwijkend van het kwaad.  
Job I, 1.

De rechtveerdige sterft gerust; want de dood der rechtveerdigen is het einde hunner pijnen, de voltrekking van hunnen zegepraal, den ingang tot het eeuwige leven. Immers het is niet mogelijk dat iemand die wel geleefd heeft slecht sterve.

HH. Bern. Aug.

Beminde Kinderen, Bloedverwanten en Vrienden,  
vergeet mij niet in uwe gebeden.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

300 dagen aflat.

**R. I. P.**

Stoomdruk. Gebr. Grootaert, Deinze