

Aan uwe geloovigen, Heer, wordt het leven
niet ontnomen, maar, in een beter veranderd.
(Mis der overl.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ZOÉ LAMBRÉ

echtgenoot van Mijnheer

Omer MENSCHAERT

geboren te Ronse den 19 Maart 1902

en er overleden den 4 Juni 1940,

voorzien van de laatste HH. Sakramenten.

Lange, bange lijdensdagen hielden de duurzame overledene aan het ziekbed gekluisterd, en toch kwam er nooit een klacht over hare lippen; steeds diezelfde onderwerping, dezelfde overgave aan God's wil.

Het was het rotsvaste, het onwankelbaar geloof in den Heer dat haar den moed gaf en de sterkte om haar zware beproeving met liefde te dragen. Zelfs bij de kleinste beterschap wilde zij haren Jezus voor haar paaschplicht in de kerk gaan nutten. Het was haar laatste tocht, 'n echte beëweg. Mocht de Heer haar honderdvoudig loonen voor al die liefde, voor al die edelmoedigheid.

Dierbare echtgenoot, lieve kinderen, beste ouders en familie ik wilde nog wel langer bij u blijven, doch de Heer heeft het anders beschikt; dat zijn H. wil gezegend zij. Bidt allen voor mij, ik zal van hier boven steeds met u zijn.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(100 dag. afl.)

Drukkerij Goebeert, Ronse