

God roept mij tot Hem maar mijn liefde voor U
sterft niet. Ik zal U beminnen in den Hemel gelijk ik U
op aarde bemind heb. H. Joan. Berch.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Bertha-Maria LAMON

echtgenoot van Mijnheer

LEON BROEKAERT

geboren te Bevere-Oud. den 13 Januari 1894 en god-
vruchtig in den Heer ontslapen te Oudenaarde den
15 Januari 1939, gesterkt door al de Troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

De dierbare afgestorvene beminde haar echtgenoot,
paste zorgvuldig haar huishouden op, voedde haar
kinderen christelijk op.

't Lijden is de smalle weg, waarlangs God tot ons
komt en wij tot God komen. Dikwijls bezoekt God dan
zijn getrouwen omdat de beproeving een middel is om
de ziel vaster aan Hem te hechten.

Maar dikwijls dan ook worden menselijke bere-
keningen omvergeworpen; harten verbrijzeld; drukt de
smart zwaar op ons gemoed. Onze wegen zijn niet de
wegen van den Algoeden God.

Doch een kristen weet dat uit het lijden de vreugde
groeit; de vreugde die nooit meer verwelkt.

Mijn God heb medelijden met de smart dergenen
die mij zoo lief hadden en nu bitter weenen om mijn
vroegtijdig heengaan. Wees Gij hun sterkte en steun en
droog Gij hun tranen af.

*Beminde echtgenoot en kinderen, duurzame moe-
ders, broeders, zusters en bloedverwanten*, wat zijn wij
toch gruwelijk van malkander gerukt; ik was zoo ge-
lukkig in uw midden. Ik hoor nu uwmachteloos zuchten.
Lieve kinderen, troost vader door uw genegenheid en
vlijt en bidt voor mij. Zichtbaar ben ik niet meer bij U
maar mijn ziel blijft altijd met U vereenigd. Tot weer-
ziens in den Hemel.

O Maria, mijne goede moeder, bid voor mij.

100 d. afl.

Drukkerij A. De Meester, Oudenaarde