

Door zijn geloof, zijne godsvrucht en zijn kristelijken levenswandel spreekt hij nog na zijnen dood. *Heb. XI, 9.*

† ZALIGE GEDACHTENIS VAN
Mijnheer JAN-BAPTIST LAMON

echtgenoot van Mevr. Marie-Elodie DE WAELE,
geboren te Bevere den 26 Januari 1856 en aldaar in den
Heer ontslapen den 29 December 1938,
versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Medestichter en Jubilaris van 't Xaverianen-genootschap.

De dierbare overledene was een man Gods, tot alle goed werk bereid, vroom, goedhartig en God ten allen tijde biddend. Zoo waren zijne wegen schoon, en was hij omringd door de liefde der zijnen, gezocht door zijn vrienden, door iedereen geëerbiedigd. *H. Hier.*

Als voorbeeldig lid van 't Xaverianen-genootschap heeft hij steeds een stil doch vurig Apostel geweest ten goede voor zijn medemenschen.

Zijne kinderen en kleinkinderen, die hij hartstochtelijk liefhad, behouden het dankbaar aandenken aan een voorbeeldigen vader, steeds bezorgd met hun tijdelijk maar vooral met hun geestelijk welzijn, Ook staan zijne talrijke kinderen op, en noemen hem overgelukkig; doch zijne werken zullen zijn hoogste roem zijn. *Prov. 31.*

Een zoo hoogstaand kristen moest den dood niet vreezen. Ook was zijn einde een zacht en rustig inslapen in den Heer.

O Hemelmoeder Maria, met kinderlijk betrouwen heeft hij zich immer tot U gericht; open hem nu de deur des Hemels!

Dierbare echtgenote, die meer dan 50 jaren zoo trouw aan mijn zijde hebt gestaan, en gij *mijn beminde kinderen en kleinkinderen*, mijne eer en mijne vreugde, gij hebt mij teederlijk bemind en liefderijk verzorgd. Ik dank u en ik zegen u; van in den Hemel zal ik voorts over u waken. Laat mij thans voortleven in uw dagelijksch gebed, in de troostende herinnering aan al wat gij van mij gehoord en gezien hebt, en in de vaste hoop van onze toekomstige hereeniging bij den Heer.

Bemide bloedverwanten en vrienden, toont mij voorts uw genegenheid door een goed gebed.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)