

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de  
wegen der gerechtigheid gevonden worden.

*(Prov. XVI: 31.)*



**Bidt voor de ziel van**

JUFFROUW

## **NATHALIE LANCELLE**

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw  
en van den 3<sup>den</sup> Regel  
van den H. Franciscus van Assisen,

geboren te Nederbrakel, den 27 Augustus 1825  
en aldaar overleden den 12 Januari 1907.



Heer, wie zal er wonen in uw huis? of wie zal  
er rusten op uwen heiligen berg? Hij die leeft  
zonder vlek en de rechtvaardigheid oefent: die  
spreekt volgens de waarheid die in zijn hart is;  
die geen bedrog gedaan heeft met zijne tong:  
die zijnen evenmensch geen kwaad gedaan, en  
niet geluisterd heeft naar laster. *(Ps. XIV. 1-3)*

Komt gij 's morgens vroeg zoeken, ik zal weg  
zijn. *(Job. VII. 21)*

Zij sterven geen onvoorziene dood, die de  
gedachte van den dood altijd voor de oogen heb-  
ben. *(H. Anselmus.)*

Zij was uw kind, o Maria! toon dat Gij hare  
moeder zijt. *(H. Aug.)*

Zoet Hart van Jesus, maak dat ik U altijd meer  
en meer beminne. *300 d. afl.*

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.  
*300 d. afl.*

R. I. P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel