

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.

† *Zalig aandenken van*

Isidoor Lanckriet

geboren te Varssenaere, den 15 Augustus 1881,

ZIJNE ECHTGENOOTE

Octavie Versyck

geboren te Snelleghem, den 23 Augustus 1888,

EN VAN HUN KINDJE

Gerard Lanckriet

*geboren te Mooregem, den 31 Januari 1927,
allen door de dood verrast - op de spoorbaan te
BERCHEM (Oudenaarde) den 2 December 1929,*

VERSTERKT DOOR DE H. H. SACRAMENTEN.

O onverbidelijke dood! uwe slagen zijn waarlijk te vreeslijk! - De mensch blijft gebukt, onder den paradijsvloed zijner eerste ouders: *Gij zult sterven!!* O onverbidelijk en toch rechtvaardig vonnis! Gij sterft onverwachts de goeden en de kwaden, de grooten en de kleinen. Deze duurzame en christene afgestorvenen waren toch zoo gelukkig te zamen, overgelukkig in de zorg, de bekommernis en de liefde voor elkaar en hunne teergeliefde kinderen. Hun braven en eerlijken handel had aller herten gewonnen...en zie, daar ligt ineens alles vreeslijk verbroker, verbrijzeld, verloren! Zij zijn de bloedofferande geworden van plicht en liefde!

O Heer, oneindig bermhertig, door Uwe bloedofferande voor ons op het kruis, wees hunne zielen genadig! - Wij die blijven, smeeken er U om, wij hopen op U, op U alléén betrouwen wij, op U, die de steun en de Vader der wezen zijt!

Duurbare zoon, teergeliefde dochter... Vader en Moeder geven U hunnen laatsten zegen: God zegene en God beware U! Dat deze wreede scheiding u niet verontmoedige; God leeft en zalft! En gij allen, Vader, broeders, zusters, bloedverwanten, vrienden, bidt voor ons, opdat wij eens te zamen de eeuwige vreugden des Hemels genieten, waar geen rouw ons geluk meer zal breken.

Bid de akten voor de overledenen.

OUDENAARRE VANDENABBELE.