

Voor de rechtvaardigen is de dood slechts een overgang naar het eeuwig leven.



Te zaliger gedachtenis

van

REMI LANDRIE

zoon van wijlen

JAN-BAPTIST en EUGENIE REYNAERT

geboren te Mater den 6 Maart 1882 en aldaar overleden den 9 Mei 1933.

Voorzien van de H. H. Sacramenten

Hij was deugdzaam, godvreezend en rechtzinnig, daarom zal de Heer hem loon naar werken geven.

Gelukkig de mensch, die met verdueligheid de beproeving verdraagt, want na den tijd van lijden, zal hij de gloriekroon ontvangen.

Beminde Broeder, en Zusters vooral, dank voor uwe goede zorgen, Ik ga bij den Heer om voor u te bidden, toont me ook uwe genegenheid door uwe gebeden.

Mijn Jesus Barmhartigheid!

300 d. af

Druk. A. Van Hoecke, Mater