

O Heer! Gij hadt ons onze moeder gegeven  
voor ons geluk, Gij vraagt ze weder en wij geven  
ze U zonder morren, doch het hert vol droefheid.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

# MARIA LANGBEEN

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

## PIETER-JOANNES DE PREZ

geboren te St. Martens-Lierde, den 16 Mei 1873 en  
aldaar godvruchtig overleden den 15 Februari 1929.

*Versterkt door de H.H. Sacramenten der sterfenden.*



Zij aanveerde bereidwillig al wat God haar  
overzond, zij bleef in vrede gedurende hare be-  
proevingen en bleef verduelig in den dag harer  
ellenden, tot op de tijd dien God gesteld had om  
haar de eeuwige rust en de eeuwige vreugde tot loon  
te schenken. Eccl. II.

De waarde eener kloeke vrouw is verre boven  
de duurste robijnen, het hert van haren man be-  
trouwt op haar... al de dagen haars levens doet  
zij hem goed en nooit eenig kwaad... zij neemt acht  
op de paden van haar huisgezin en eet haar brood  
niet in ledigheid. Prov. XXXI. 10-30,

Duurbare Echtgenoot, lieve Kinderen ik verlaat  
U om in den Hemel, met God te gaan leven en  
waar ik U allen verwacht : daarom bemint elkan-  
der, dient den Heer getrouw, zoekt wat eerlijk en  
rechtveerdig is en de God van vrede zal met U zijn.  
Gedenkt mij steeds in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.  
300 dagen aflaat.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert