

O Engelken, dat weggevlogen,  
Den Hemel blij zijt ingetogen;  
Ach! bid voor ons, die U zóó minden,  
Tot wij U, blij, daar wedervinden!



**TOT ZOET AANDENKEN**  
AAN ONS DIERBAAR DOCHTERTJE  
**FRANÇINE LAPAGE**

geboren te Anderlecht, den 20 December  
1934, en aldaar aan de liefde van Ouders  
en Familie ontruikt, den 8 Mei 1943.

---

Waarom zuchten, niets dan weenen  
Daar ge Uw kindje niet meer ziet?  
Kan de Hemel U niet troosten,  
Woont daar 't Eeuwig Welzijn niet?  
Kondet gij 't Geluk eens smaken  
Dat Uw Kind nu leven doet :  
Hoe zoudt gij den Heer bedanken,  
Ouders lief! — Hij is zóó goed!  
En U allen wacht het boven;  
't Vlecht Uw Kroon daar, bij den Heer!  
Voor U vraagt het heil en zegen,  
Tot het U daar eens ziet weer!

---

De familiën LAPAGE en CNOPS, danken  
U innig voor de deelneming in hun rouw.

---