

Wat al droeve voorvallen kunnen op een oogenblik een schoon leven hier beneden vernietigen.



Lid van den Bond van het H. Hert, van het Broederschap van de H.H. Rochus en Barbara en van alle andere genootschappen der parochie Herzele, geboren te Ronse, den 9 Mei 1896, en bezweken te St-OMER (Frankrijk), op 29 Mei 1940, Versterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden



't Is nu een tijd van vernieling een woest geweld. Zooveel huisgezinnen worden uiteengerukt; zooveel droefheid en weedom grijpen in, daar waar eertijds vreugde en eendracht heerschten. Eilaas, de duurzame overledene wiens afsterven wij betreuren, viel ook als slachtoffer van het oorlogsmonster.

Zijne echtgenoot, kinderen, moeder en bloedverwanten weenen en treuren: niet omdat zijn lot te beklagen valt - want hij heeft altijd geleefd als een echte en overtuigde kristen, - maar omdat hij hun ontnomen werd: hij, de onmisbare steun; hij, de wijze echtgenoot, de bezorgde vader, de brave zoon, de goede broeder.

Deugzaam geleefd hebbende, blijft zijne gedachten in zegening bewaard.

Beminde Echtgenoot, tot wederziens bij O. L. Heer. Aan hem zal ik troost voor u vragen en sterkte in den last die nu alleen op u draagt.

Lieve Kinderen, volgt de voorbeelden die ik u gaf; onthoudt de lessen die ik u voorhield; bemint en eert uwe Moeder al de dagen van haar leven. O gij allen die mij duurzaam waart, vergeet mij niet in uwe gebeden, U in 't bijzonder, mijn Eerweerde Broeder, Priester des Heeren, smee ik mij indachtig te wezen in het H. Misoffer.

Zoet Hert van Jesus, wees mijn liefde. 300 d.afl.

---

Drukk. O. Schautteet & Zoon, Trapstraat Zottegem