

Van Goye
Wie den Heer vreest, dien zal het welgaan in zijn
uiterste, en hij zal geprezen worden ten dage van zijn
verscheiden. ECCLI. I, 13.

† **BID VOOR DE ZIEL**

VAN DEN ZEER EERWEERDEN HEER

Hendrik=Pieter Labousse

Licentiaat in de Godsgeleerdheid,

Ridder der Leopoldsorde.

<i>geboren te Iseghem, den.</i>	<i>11 April 1831;</i>
<i>priester gewijd.</i>	<i>3 Februari 1855;</i>
<i>onder pastor benoemd van S. Bertens</i> <i>te Poperinghe</i>	<i>24 October 1860;</i>
<i>onder pastor van S. Pieters en</i> <i>S. Pauwels te Oostende</i>	<i>27 September 1861;</i>
<i>onder pastor van S. Salvators te</i> <i>Brugge</i>	<i>30 December 1867;</i>
<i>professor van zedelijke godsgeleerd-</i> <i>heid in het Seminarie te Brugge.</i>	<i>7 December 1871;</i>
<i>waar hij onderwees tot</i>	<i>26 September 1896;</i>
<i>eerekanonik</i>	<i>10 December 1879;</i>
<i>kanonik titularis</i>	<i>22 April 1886;</i>
<i>groot penitencier</i>	<i>30 October 1895;</i>
<i>godvruchtig overleden te Brugge</i> .	<i>25 April 1916!</i>

Onze roem is deze: de getuigenis van ons geweten, dat
wij bij u in de eenvoudigheid des herten en oprechtheid
Gods en niet in vleeschelijke wijsheid, maar in Gods
genade verkeerd hebben. II COR. I, 12.

De lippen van den priester zullen immers de weten-
schap bewaren, en men zal de wet zoeken uit zijnen
mond. MALACH. II, 7.

De dood heeft hem van uit volle zee in de haven
teruggebracht, verlost van de ellenden eens sterfelijken
levens, en van de slavernij eens lichaams tot het lijden
veroordeeld. H. EPHREM. NECROS. CAN.

Brugge, Léo Lescauwaet, Oudenburgstraat, 29.