

Onze Vader die in de Hemelen zijt. Uw wil geschiede op aarde als in den Hemel.



## BID VOOR DE ZIEL

van

# HERMIEN LATEUR

zoon van wijlen

## Jozef en Rosalie Van Cleemputte

Soldaat in 't Belgisch leger,

geboren te Ste-Maria-Audenhove den 12 Juli 1892 en op 't veld van eer gevallen te Merchem den 7 April 1918 en 's anderendaags, versterkt door de HH. Sacramenten, in 't hospitaal overleden.

Hij was lid van de jongelingscongregatie.

Hermien op vreemden bodem werd bij 't leger ingelijfd en na eenige maanden oefening was hij bereid voor zijn Vaderland te strijden en desnoods zijn bloéd te vergieten. Hij was een moedige soldaat en met heldhaftig gedurende bijna drij jaren; met koude doodsverachting trok hij den vijand te gemcet, totdat een moordend tuig hem zoo vreeselijk kwetste dat aan de gevolgen zijner wonden zacht in den Heer ontsliep. Zalige dood van den christen soldaat, die zoo roemvol voor Vorst, Land en Altaar zijn jeugdig bloed gaf. Nooit kunnen de nageslachten genoeg zulke helden vieten en hunne dankbaarheid betoonen.

Geliefde Ouders, door lijden en droefheid op zoo korten tijd tot God geroepen, U zal ik vinden in zaligen troost bij den Heer; beminde Broeders en Zusters, blijft getrouw aan uw christelijk leven en gij, goede broeder Richard, die aan mijne zijde streed voor 't Vaderland, volherd in uwe vaderlandsliefde en de God van vrede zal met u zijn en blijven. Christenen van Ste-Maria-Audenhove, voor u sneuvelde ik, weest mij dankbaar.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quadr. afl.)

**R. I. P.**

Sottegem, H. Daele-Ponet, Zwarte Gracht