

De rechtvaardigen sterven niet; zij ontslapen op aarde om in den Hemel te ontwaken. H. Alf.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

LEONIE LATEUR

Weduwe van Mr Jvs De Praet

geboren te Mooreghem den 12 November 1840 en godvruchtig overleden te St-Amansberg den 1 Augustus 1924 versterkt door de HH. Sacramenten.

Zij was kloekmoedig, rechtvaardig, goed van hart en droeg zorg voor haar huishouden. Zij was een vrouw van geloof, verduelig in haar lijden; daarom was zij bemind van God en van de menschen... hare gedachtenis zal in zegening blijven

Eccl. XLV, 1 H. Aug.

Heer, Gij schonkt ons deze moeder tot ons geluk. Gij vraagt haar weder; wij geven haar zonder tegenzeggen, maar ons hart vervuld van droefheid.

H. Ephrem.

Duurbare kinderen, God in zijne oneindige goedheid roept mij tot het eeuwig geluk. Ik smeek u, weent niet alsof ik dood ware. Ik leef daarboven voor den troon des Heeren. In den Hemel aanschouwe ik Jesus; ik ken Hem; ik bemin Hem; ik bezit Hem; en Hem kennende zie ik U; Hem beminrende bemin ik U; ik denk aan U; ik leef voor U; ik bid voor U.

H. Al. H. Amb.

Mijn Jesus, bermhertigheid, 100 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

St-Amansberg, drukk. Snoeck.