

Geloofd Zij Jesus-Christus. Amen. 100 dag. afl.



Ter duurzame en Zalige Gedachtenis

VAN MEVROUW

VIKTORINA LAUREYNS

ECHTGENOOTE VAN

KAROLUS LUDOVICUS GHYS

*geboren te Nederbrakel, den 13 December 1840.
en aldaar overleden den 15 November 1907.*

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



Niets is duurzaam op de wereld; alle geluk verdwijnt wanneer wij denken het te genieten.

O Heer, Gij hadt ons die teergeliefde Moeder gegeven tot ons geluk. Gij komt ze ons wedereischen; wij onderwerpen ons, maar het hert vervuld met droefheid, aan uwen aanbiddelijken wil.

Beminde Echtgenoot en lieve Kinderen, ik ben aan uwe liefde onttrokken, maar God roept mij bij Hem. Duizendmaal dank voor uwe liefde en zorgen. De Heer zij uwe Vertrouster, uwe sterkte en uwe steun.

Uw inzichten, Heer, zijn ondoorgrondbaar nogthans Gij zijt de oneindige goedheid; dat uw wil geschiede en niet de onze. H. Lux.

Minnelijk Hart van Jesus, wees mijn toevlucht.
(300 d. afl).

Jesus zacht en ootmoedig van herte, maak mijn hert gelijk aan het Uwe. 300 dag. afl.

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel