

Hoe zoet is het te sterven, na eene gestadige gods-  
vrucht gehad te hebben tot het Hart van Dengene  
die ons moet oordeelen! (MARGARETA MARIA).



## BID VOOR DE ZIEL

VAN JUFFROUW

# ASTERIE LAUREYS

*geboren te Gent, den 29 Maart 1842 en aldar over-  
leden, den 24 Januari 1903 na ontvangen te hebben  
het Sacrament des H. Olijsels.*

Al stierve de rechtvaardige eenen onverwachten  
dood, hij zou nogtans in ruste zijn. (SAP. IV, 7).

Niet de plotselinge dood is te vreezen, maar wel  
die, welke te gelijk en schielijk en onvoorzien is.  
(H. GREGORIUS).

Die goed geleefd heeft, sterft niet slecht.

(H. AUG. *De Doctr. Christ.*)

Gij weet, hoe ik, van den eersten dag af.... bij u  
den ganschen tijd geweest ben; den Heer dienende  
met alle ootmoedigheid — en onder tranen en beproe-  
vingen.... Hoe ik, van hetgeen heilzaam was, niets  
achtergehouden heb, dat ik niet heb verkondigd, en  
u niet geleerd heb in het openbaar en van huis tot  
huis.... En nu ziet, ik weet dat gij mijn aangezicht  
niet meer zult zien.... en nu beveel ik u aan God en  
zijne genade. (ACT. XX : 19-32).

Nu, Broeders en Zuster, hebt gij wel verdriet,  
maar ik zal u wederzien, en uw hart zal zich ver-  
blijden, en niemand zal u uwe blijdschap ontnemen.

(JOAN. XVI : 22).

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 dagen *afst.*)

R.

I.

P.