

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EMILE LAUWERIER

echtgenoot van Mevrouw

BERTHA BELLINCK,

geboren te Ronse, den 9 Juni 1882 en aldaar

overleden den 26 November 1943,

versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

De mensch die zijn vertrouwen in God stelt en zijn troost zoekt in het gebed wordt nooit verlaten in dit leven. De zwaarste beproevingen zijn hem een middel om nader tot God te komen en zich voor te bereiden op het eeuwige leven.

Zwaar heeft het offer gewogen in het leven van de duurzame overledene en dit moge hem barmhartigheid bij den Heer verwerven.

De dood is niet het einde van ons bestaan, maar slechts het einde van dit leven, waardoor dit leven in een beter wordt omgewisseld. H. Ambr.

Duurbare echtgenoote, kinderen en familieleden, bidt vurig voor mij opdat God mij genadig weze en ik weldra bij Hem moge gelukkig zijn. Van uit den hemel zal ik U mijn dank betuigen voor de goede zorgen die gij mij steeds hebt verleend.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U.

R. I. P.

Mevrouw Wed. Emile Lauwerier-Bellinck, hare kinderen en bloedverwanten, bedanken U van harte voor uwe welwillende deelname en gebeden.

Lievyns-Rousseau, Wijnstraat, 21, Ronse