

Geloofd zij Jesus-Christus, AMEN.



Bid voor de Ziel

van

LEO LAUWERS

Weduwnaar van

PAULINE D'HAENENS

Lid van 't genootschap van den H. Franciscus-Xaverius

Geboren te Nederbrakel.

den 22 Februari 1832 en overleden te Opbrakel

den 29 December 1912.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

Hij was een rechtschapen man, overtuigde Christen; en door zijnen minzamen omgang had hij vele vrienden verworven.

Gelukkig de mensch die het uur zijner dood gedurig voor zijne oogen heeft en die zich dagelijks tot de dood bereid .. Als het morgen is denkt dat gij den avond niet zult krijgen, en als het avond is, vertrouwt u niet tot den morgen te geraken. weest dan altijd bereid en tracht zoo te leven dat de dood u altijd bereid vinde; want de Zoon des menschen zal komen op het uur dat men het niet peist.

Vaartwel beminde bloedverwanten en vrienden, tot wederziens in den hemel, ondertusschen bidt voor mij.

Goddelijk Hart van Jesus, breng de zondaars tot inkeer, maakt de stervenden zalig, verlost de heilige zielen uit het vagevuur.

H. Franciscus, bid voor hem.

R.

I.

P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle & Th. Gorller.