

*...ef haar, Heer, de eeuwige rust en dat het
eeuwig licht haar verschijne.*



Ter Zaliger Gedachtenis

VAN MEJUFVROUW

Paula-Helena Lauwers

DOCHTER VAN

Oscar en van Helena ASAERT

*geboren te Oostende, den 14 Juli 1901 en god-
vruchtig in den Heer ontslapen, na eene lang-
durige en pijnlijke ziekte, den 9 Juli 1917, ver-
sterkt door de gerechten Onzer Moeder de H. Kerk.*

Hier op de wereld is alles van korten duur. Gij hebt den dag begonnen, maar weet niet als gij hem eindigen zult.

Ik ben ellendig geworden, zware kwellingen maalden mij af en alle mijne lidmaten waren in lijden. Doch gebenedijd zij de hand des Heeren die mij geraakt heeft, want zoo wij op deze wereld met Jesus lijden, wij zullen ons in der eeuwigheid met Hem mogen verblijden in het ander leven.

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam maar ik heb ze verdregen om uwentwille.

Nooit heeft zij gemord, als God haar lijden overzond, in het uur der dood was zij gelukkig.

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheid opdat wi, een ander geluk zouden zoeken, wiens wellust niet bedrieglijk is.

Vaarwel teerbemide Ouders, lieve Broeders en Zusters, heb goeden moed, stel in Gods handen al uwe zorgen, en Hij zal u ondersteunen. Hebt dank voor al hetgeen gij voor mij gedaan hebt; de ure is geslagen op dewelke ik voor God verschijne, mijnen Verlosser.

Dat zij ruste in vrede, Amen.

(300 d. afl.)