

« Onze Vader die in de hemelen zijt ;..... Uw wil geschiede. »



Bid voor de Ziel van Mr
AUGUSTIEN LEDEGEN

echtgenoot van Mw Malvina Van Landuyt.

Geboren te Wieze den 27 November 1885, en
godvruchtig overleden te Aalst den 24 Juli 1937.
Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.
Lid van de Confrerie van Scherpenheuvel.



Hij was een brave en deugdzame echtgenoot,
een goede werkzame vader. Zijn rechtschapen en
vreedzaam karakter verwierven hem de genegen-
heid van allen die hem kenden.

Veel heeft hij geleden doch met de grootste
verduuldigheid heeft hij dien lijdensweg afgelegd;
vol betrouwen op God en op den bijstand van
Maria heeft hij de beproeving doorstaan.

De Heer heeft hem met liefde ontvangen en
zijne gedachtenis blijft in zegen bij de menschen.

Teergeliefde Echtgenooten en Kinderen, mijn
vroegtijdig heengaan is een gevoelige slag voor
u. Ik hoopte nog langen tijd met u en voor u te
mogen leven, doch de Heer beproeft degenen die
Hij liefheeft, daarom weest niet ontroostbaar in
uwe droefheid maar hoopt en vertrouwt op God,
de Vader uit den hemel zal u niet verlaten.

Vaartwel beminde Familie en Vrienden, blijft
mij steeds indachtig in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. en 7 q.

Drukk. G. Muylaert, Wieze.